

# Bonifatius

bij Dokkum vermoord



*Bonifatius Admiraliteitshuis Dokkum*

In 754 werd Bonifatius bij Dokkum vermoord. Dat is nu dus al meer dan 1250 jaar geleden. Wie is Bonifatius en wat is er precies gebeurd?

Bonifatius heette eerst Winfred en werd geboren in Engeland. Hij hoorde dat de Germanen aan de overkant van de zee het verhaal van Jezus Christus nog niet kenden en dus wilde hij graag naar hen toe. Hij zou ze dan alles over Jezus Christus vertellen. En ze bekeren en dopen.

Winfred stak de Noordzee over. Hij ging eerst naar Rome, want daar woonde de paus; de hoogste bisschop van de kerk.

Die zegende hem en gaf hem een nieuwe naam; Bonifatius. Toen ging Bonifatius op pad, toen hij in dit gebied aankwam kwam hij erachter dat de niet iedereen gedoopt wilde worden.

Rond 700 zag Nederland er heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen en er waren alleen wat kleine dorpen en een paar boerderijen.

De Germanen woonden in ons land, en die geloofden in de oude Germaanse goden. Bijvoorbeeld in Wodan, die op zijn witte paard door de lucht reed, en in Donar, de god van de donder. Als het onweerde en bliksemde reed hij met zijn wagen door de lucht. Deze Donar bracht ook de regen, volgens de Germanen. Daarom waren ze ook blij met hem, want van die regen kon het koren weer groeien. Bij een grote eik brachten de Germanen soms offers aan hun goden.

## Christendom

Er waren maar weinig Germanen die het christelijk geloof hadden. Maar aan de overkant van de Noordzee, in Schotland, Engeland en Ierland was het Christendom wijd verspreid.

Er stonden overal kerken. Monniken en nonnen leefden in kloosters. Zij hadden hun leven aan God gewijd door elke dag tot Hem te bidden en te zingen.

## Winfred

Winfred woont in Engeland en wil monnik worden. Hij leert lezen en schrijven en wordt leraar aan een kloosterschool.

Als hij hoort dat de Germanen aan de overkant van de Noordzee het verhaal van Jezus Christus niet kennen, besluit hij de oversteek te wagen. De Germanen moeten bekeerd worden.

## Bonifatius

Winfred vertrekt naar het vasteland. Eerst gaat hij naar Rome. Daar woont de hoogste bisschop van de kerk: de paus. Die zegent hem en geeft hem een nieuwe naam: Bonifatius. Dit betekent 'weldoener'.

Bonifatius gaat Willibrord helpen. Die is al langere tijd bezig met de verspreiding van het christelijk geloof. Dat gaat niet zo makkelijk. Bonifatius leert veel van Willibrord.

## De eik



Op een dag komen de Germanen bij elkaar bij een heilige eik. Bonifatius gaat er ook naar toe en preekt over God en over Jezus. De mensen luisteren.

Bonifatius pakt een bijl en hakt de eik om. De Germanen worden erg kwaad. Bonifatius hakt de heilige eik om! Hun god Donar zou vast met zijn bliksemschichten Bonifatius doden! Maar er gebeurt niets.

Door deze gebeurtenis geloven steeds meer Germanen niet meer in hun eigen goden. Veel laten zich dopen. Ze worden christen.

## Verzet

Maar niet iedereen is het eens met Bonifatius. Sommigen blijven zich verzetten. Wanneer ze zien dat Bonifatius om gaat met Frankische soldaten worden ze achterdochtig.

Bonifatius wil toch niet dat ze zich onderwerpen aan de Frankische koning? Dat willen ze niet. Ze willen vrije Friezen blijven.

## Dokkum

Bonifatius is al oud wanneer hij een nieuwe poging doet om de Friezen te bekeren. In 754 trekt hij met een groep volgelingen naar het noorden.

In de buurt van Dokkum richt hij een tentenkamp op. Daar overvallen heidense Friezen Bonifatius in zijn slaap. Bonifatius wordt gedood.

## Heilige

Na zijn dood wordt Bonifatius door de kerk als heilige vereerd. Sint Bonifatius wordt hij dan genoemd. Veel katholieke kerkgebouwen zijn naar hem genoemd.

## Wist je dat?

- In 2004 is het 1250 jaar geleden dat Bonifatius bij Dokkum werd vermoord. In Dokkum wordt dit op allerlei manieren herdacht.
- De Franken waren het eerste Germaanse volk dat christelijk werd.
- De bekering van West-Europa gebeurde niet door de Franken, maar door de Engelsen.
- Willibrord was een zendeling. Hij probeerde de Friezen in Noord-Nederland te bekeren. Hij was de voorganger van Bonifatius.
- Het lukte Willibrord na veel moeite de Friese koning Radboud te dopen. Radboud vroeg hem wat er na zijn dood gebeurde, waarop Willibrord zei dat hij dan in de hemel komt. En mijn voorvaderen dan, vroeg Radboud, die zijn niet gedoopt, waar zijn die dan? Toen hij van Willibrord hoorde dat zijn niet-gedoopte voorvaderen in de hel zitten wilde koning Radboud niet meer gedoopt worden 'Ik ga niet moederziel alleen in de hemel zitten!' was zijn antwoord.
- In de Bonifatiuskerk in Dokkum wordt een relikwie van Bonifatius bewaard; een stuk van de schedel, zo wordt beweerd. Maar of dit echt waar is, is niet zeker.
- Bonifatius ligt in de Duitse plaats Fulda begraven. Daar wordt ook het boek bewaard dat Bonifatius boven zijn hoofd zou hebben gehouden om zich te beschermen tegen zijn moordenaars. In het boek zijn inkervingen ( van het zwaard) te zien. Had Bonifatius werkelijk een boek in zijn handen bij de aanval? We weten het niet. Het kan ook zijn dat boeken beschadigd werden toen de kisten van Bonifatius werden opengemaakt. De aanvallers verwachtten geen boeken maar sieraden!
- In Dokkum is een kapel gewijd aan Bonifatius. Op 5 juni, de sterfdag van Bonifatius, wordt er een plechtige mis opgedragen.
- In Dokkum bevindt zich een heilige bron. Die zou ontstaan zijn doordat Bonifatius met zijn bisschopsstaf op de grond tikte terwijl hij naar zoet water zocht. Toen welde ineens het zoete water uit de grond. Zo ontstond de bron.
- Veel mensen geloven dat je beter kunt worden van het water uit de bron in Dokkum. In 1990 werd een kind met kinkhoest in het water gedompeld. De kinkhoest was daarna ineens verdwenen!